

AMORINA - KÄRLEKENS GUDINNA



Amorina är livets och kärlekens gudinna som ser till att liv spirar. Hon tillbeds av alltifrån bonden som önskar en bra skörd och jägaren som önskar att mycket vilt föds till köpmannafamiljen som önskar tillskott i familjen och den olyckliga prinsessan som önskar få den prins hon drömmer om. Amorina tillbeds även av sjuka som önskar sin livskraft åter.

Amorinas bländande skönhet förtrollar och förgyller gudarnas rike. Som Amorinas anhängare förväntas du leva med en evig kärlek till den sköna gudinnan. Kärleken till de dödliga av motsatt kön är viktig i ditt liv och även om du söker efter den Sanna Kärleken, såsom Amorina förespråkat, lever du gärna ett flirtigt liv tills du funnit den. En av de viktigaste av Amorinas läror är trots allt att följa sitt hjärtas impulser. Du ska dessutom värna om livet i alla dess former och använda livets och kärlekens helande kraft när de behövande förtjänar den.

BUDORD OCH LEVNADSREGLER

"Värna om livet så kommer livet värna om dig."

"Bruka jorden med kärlek och bemöt din nästa med ett öppet sinne."

"Sök den Sanna Kärleken. Den bär inom sig den sanna lagen, som aldrig åldras, utan ständigt blir ung på nytt."

"Följ ditt hjärtas önskan och din kropps lusta, ty det leder den rättrogne längs den himmelska vägen."

"Den kärleken som varar blott en natt är likväl kärlek"

"Mannen ska älska kvinnan som en vacker ros, som det sötaste vin och hylla hennes skönhet men alltid sätta sin gudomliga kärlek till Amorina främst."

UTSEENDE

Amorina är en bländande kvinnlig skönhet med svallande långt hår och glittrande havsblå ögon som det sägs att hon fått som en kärleksgåva från en av gudarna. Runt om henne finns ständigt ett svagt, skimrande ljus. Färgen på hennes hår varierar med årstiderna, på sommaren är det axblont, på hösten rött som höstlöven, på vintern kopparbrunt och på våren ljust änglablont. Amorina täcker sin vackra kropp med fagra klänningar av tunna, vita tyger och pryder ofta både hår och kläder med vackra blommor av olika slag, framförallt röda rosor. Ibland kan man se Amorina bära ett halssmycke med en enorm diamant formad som en tår. Det sägs att denna är en gåva från en av gudarna som hon haft ett långt kärleksförhållande med.

TEMPEL, BÖNER OCH OFFERGÅVOR

Amorinas tempel är alltid vita och pryds gärna med vackra blommor, ofta rosor, eller annan växtlighet. Präster och prästinnor ska vara klädda i fagra vita tyger och det är gudinnans önskan att varje tempel omringas av en frodig trädgård. I denna trädgård kommer sedan gudinnans små amoriner vistas, mer om dem nedan.

Amorina uppskattar naturligtvis gåvor av olika slag. Offergåvor i form av utsökt mat och god dryck uppskattas alltid. Hennes favoritdryck sägs vara vin lika rött som livets blod och att det är en utav gudarna som skapat detta vin som en kärleksgåva till henne. Amorina uppskattar även att hennes tjänare manifesterar sin jordiska kärlek i hennes tempel men framförallt sin eviga kärlek till gudinnan, gärna i form av kärleksbrev, dikter och andra kärleksgåvor.

AMORINERNA

Amorina har små, osynliga amoriner till hjälp i det mycket krävande arbetet att skapa kärlekspar där nere på jorden och att bära upp offergåvor till henne. Dessa lever i stora skaror i gudinnans tempelträdgårdar men ofta ger de sig ut i världen för att utföra sitt arbete. De lever då på böndernas åkrar vilket ger gudomliga skördar åt de torraste fält under tiden de håller till där.

Amorinerna placerar små magneter i folks hjärtan. Personen som fått en magnet inopererad dras sedan till avsett mål. Amorinerna placerar en magnet som dras mot en lämplig kvinna i en man och en magnet i kvinnan som sedan dras mot mannen ifråga. I de flesta fall nöts dock magneten ut med tiden (i vissa fall till och med redan efter en kväll), den kan dock repareras av amorinerna om de känner sig välvilliga.

Allt det här är väldigt bra och sött men tyvärr blir amorinerna lätt uttråkade, särskilt då det är lite offergåvor att ta hand om. De brukar då roa sig med att skapa triangeldraman i stil med att bara placera en magnet hos den ena parten eller sätta en magnet som dras till en person som i sin tur dras till en annan och så vidare.

DEN SANNA KÄRLEKEN

Amorina uppmuntrar till alla kärleksfulla förbindelser, hur korta de än må vara (”En kärlek som varar blott en natt är likväl kärlek”), men det som ligger henne varmast om hjärtat är ändå den så kallade Sanna Kärleken som hon skapat. Då en varelse föds placeras nämligen en stor magnet i dennes själ. Denna magnet passar endast ihop med en annan magnet. Detta är den största och mest heliga kärleken av dem alla (förutom den eviga kärleken till gudinnan förstas) och Amorina uppmanar därför de jordiska varelserna att finna den. Då den funnits ska den befästas genom en stor ritual i Amorinas tempel som avslutas med en tre dagar lång fest som kallas Den Stora Amoriska Festen.

JORDEN OCH LIVETS VARDAG

Amorina är inte bara kärlekens och lustens gudinna utan hon gör även jorden bördig med hjälp av hennes amoriner och ser till att växtligheten spirar. Det är även denna sköna gudinna som ser till att barn kommer till världen. Då två magneter befinner sig nära varandra på ett lustfullt sätt lockas ibland en eller flera amoriner till platsen för att bevittna händelsen och om de är på rätt humör ser de då till att kvinnan befruktas. Hon kan även skänka livskraft åter till de som ännu inte lämnat ovasidan.

LIVET EFTER DETTA

Det finns ett fåtal utvalda som älskat Amorina särskilt högt och charmat henne särskilt mycket som får äran att bo med henne i hennes slott på Illuminor. Det sägs att en av gudarna designat och skapat detta mirakulöst vackra vita marmorslott och fyllt det med de vackraste ting som en kärleksgåva till gudinnan. Runt slottet finns en än mer fantastisk trädgård med blommor nästan lika vackra som gudinnan själv. Här lever de utvalda ett lyckligt och amoröst liv tillsammans med gudinnan.



AMORINAS RELATION TILL DE ANDRA GUDARNA

Mayet Menestina

Det är självklart att Amorina älskar sin syster men hon kan vara så kylig och grinig ibland. Amorina är oroad att hennes syster inte har nog med kärlek i sitt liv, en eller ett par romanser skulle göra henne gott. Amorina kan dessutom känna en stor sorg över hennes systems sysslor. Även om hon kan förstå att det är nödvändigt tycker hon att det är tråkigt att allt det fina hon bygger upp dödas och systrarna tvistar ofta om vad som ska dö och vad som ska leva.

Mahal:

Amorina respekterar Mahal, han är en stor och stark man. Hon tycker ofta att han skulle kunna behöva mjukna en aning och följa sina känslor mer men på det stora hela är han en bra och pålitlig gud som man kan lita på när det blir problem. Det går rykten om att de haft ett längre förhållande för länge, länge sedan.

Toste:

Vem kan låta bli att älska en gud som skapar så fantastiska drycker? Amorina är förtjust i Tostes gudomliga röda vin som det sägs att han skapade som en gåva till henne. Att han dessutom är rolig och har en avslappnad inställning till det mesta tycker Amorina om, han kan verkligen följa sitt hjärtas impulser. Det sägs att Toste och Amorina har haft en romans.

Atarea

Amorina tycker att Atarea är en mycket charmig gud. Det ryktas också att Amorina har och har haft flera romanser med den ungdomlige guden. Hans arbete med att bränna ned saker kan vara lite smärtsamt ibland men å andra sidan gör det att jorden blir mer bördig och att nya friska växter kan växa upp. Han har dessutom hand om vattnet som är enormt viktigt för livet.

Esthoz

Amorina uppskattar verkligen konstens skönhet. Utan Esthoz skulle inte hennes avbildningar kunna göra henne rättvisa och inga av de vackra ting som hon tycker så mycket om skulle finnas på jorden eller i gudariket. Det sägs att Esthoz har haft både en och två kärleksaffärer med gudinnan.

Patruz

Amorina har stor respekt för den surfande överguden och hans stora makt. Hon hyser stor kärlek till honom men han har ett lite väl stormigt temperament. Det är ingen hemlighet att Amorina och Patruz har haft en mängd förhållanden som dock alltid har slutat på ett stormigt sätt. Patruz har nämligen alltid blivit upprörd för småsaker, som att Amorina har haft romanser med några av de andra gudarna till exempel.

RASERNA

Amorina har ingen särskild favoritras men människorna är speciella för henne. Havsfolket med deras finess och skönhet uppskattar hon också. Dvärgarna och örnmännen är däremot lite för okänslosamma för hennes smak. Deras parningslekar roar henne inte heller särskilt mycket.