

## LEGENDEN OM TOSTES FÖDELSE

Redan i tidernas begynnelse älskade den allsmåttige stormguden Patruz och den undersköna kärleks gudinnan Amorina varandra högt. Natten efter den Stora Striden, då godheten segrat och de onda stjärndemonerna förvisats, visste deras kärlek inga gränser. Så omfamnade Amorina Patruz i en gudomlig ömhet som var så stark att blommor regnade över jordplattan. Och Patruz stormande passion var så stark att en vild tornado svepte från kant till kant och gjorde att blommorna spreds över hela världen. Så kom det sig att blommorna slog rot på jordplattan.

Av deras enastående kärlek bildades ett frö som under natten växte till en reslig gyllene tulpan. Vid gryningen slog en dundrande blixtned i tulpanen som öppnade dess kronblad. I tulpanens klocka låg ett litet gossebarn. Amorinas och Patruz lycka var gränslös.

Patruz lät himlavalvet lysas upp av mäktiga blixtned och han lyfte sin son högt mot skyarna. Han sade: *"Ett mer välskapt barn har världen aldrig skådat. Du är mitt kött och mitt blod och ditt namn ska vara Tostetiuz. Imorgon, när du vuxit dig till en stor stark krigare, ska din titel vara bärsärkarseriets gud, du ska svinga mitt svärd och du ska alltid stå vid min sida."*

Amorina kysste sin son på hans panna och sade: *"Ett vackrare gossebarn har världen aldrig skådat. Imorgon, när du vuxit dig till en ståtlig man, ska du få titeln den böviska kärlekens gud och du kommer alltid vara välkommen till din moders varma famn."*

När morgondagen kom beslöt sig dock den unge guden att gå sina egna vägar. Han kallade sig så för Toste och fann efter en märklig eskapad sin plats i gudarnas rike som humorn och rusdryckernas gud men det är en annan historia...